

Caesar en het gymnasiumvaandel

Stad
Tiel
23.03.2016

Frits Kat

TIEL Op de idus van maart - in onze telling 15 maart - herkreeg het gerestaureerde gymnasiumvaandel weer zijn vertrouwde plaats in het lokaal van klassieke talen van RSG-Lingecollege.

Tot grote verrassing van de aanwezigen verscheen zelfs Caesar ten tonele. Niet in toga maar in kleding, aangepast aan de dracht der Friezen en Germanen. Uiteraard hield hij ook een oratio, waarin hij een revolutionair plan ontvouwde. Hierbij een korte weergave van zijn verhaal. „Ik ben diep onder de indruk van die twee volkeren, die geen woonhuizen hebben en in de winter altijd met een blote schouder rondlopen. Mijn ijzeren helm heb ik niet afgezet omdat er altijd op de idus van maart een vijand kan opduiken. Vorige week hebben waarzeggers mij al onheil voorspeld. Als ik dit



■ Het gerestaureerde gymnasiumvaandel.

vaandel zie met de tekst 'Doctrina veri investigatio' dan is mijn eerste gedachte: wat betekent dit? Betekent het: door doctrine, door onderwijs vindt het onderzoek van de waarheid plaats? Of: het onderwijs is het onderzoek van de waarheid of misschien: onderzoek is de leer van het ware. Dat laatste spreekt me het meeste aan. Onderzoek moet niet

zomaar voor elke randdebiel beschikbaar komen. Het gaat om de leer van het ware, en die moeten we flink inpeperen. Indoctrineren dus, dat lijkt me veel beter. Het vaandel vertelt me dat

de indoctrinatie gelukkig doorgaat. Vanuit dit lokaal kunnen we de kwade invloeden keren, we zullen de barbaren die hun boterhamzakjes gewoon op de grond gooien mores leren, we zullen hun leren wat discipline is en wat je kunt bereiken met intimidatie. Om dat te bereiken, heb ik het volgende bedacht. Leerlingen van deze school dienen te gaan wer-

ken met tabulae - in modern jargon tablets genoemd. Alle Latijnse rijtjes, de hele Latijnse literatuur, met die van Griekenland erbij, passen daarin. De leerlingen hoeven niet te wachten tot de leraar de andere kant opkijkt, nee, ze kunnen op hun tablets allerlei spelletjes spelen, waarmee ze zich bekwamen in jacht en oorlogvoering. U zult begrijpen dat de leerlingen daardoor steeds meer zin krijgen in de echte oorlog. Het lijkt me sterk dat er dan nog een boterhamzakje of blikje op grond wordt gegooid. Gebeurt dit echter toch, dan zeg ik: onmiddellijke executie! Het kan zijn dat u me niet vertrouwt, het kan zelfs zijn dat u me wilt vermoorden maar toch blijf ik in mijn plan geloven. Ooit zullen de Bataven weer leren wat discipline is, en hoe fijn het voelt om de vijand te overrompelen en te verpletteren. De oorlog van de Bataven kan hier in dit lokaal beginnen."